

wij willen water

Onze favoriete slaapplekjes aan zee, meer en rivier in België en Nederland

Er gaat weinig boven logeren aan het water. Slapen met op de achtergrond geruis of kabbelende golven, er is niets heerlijker dan dat. Wij selecteerden onze zes favoriete uitstapjes uit een splinternieuw boek.

Productie: Marie Monsieur



The Forest, tiny house met eigen meertje in het Hageland

Een minihuisje met maxicharme, dat is **The Forest**. Je slaapt er tussen het groen in een houten, chaletachtige *cabin* voor twee die eenvoudig maar mooi, praktisch en superromantisch ingericht is. Knetterende kachel en keukentje, een zalig bad en een knus wegdroombed. De ramen komen er rondom tot op de grond, je hebt dus steeds een prachtig uitzicht (ook vanuit je bad en je bed). Heel bijzonder want je huisje ligt aan een meertje dat je voor jullie alleen hebt. In de *cabin* hangt een heerlijke sfeer, niets moet, alles mag. Leg je telefoon weg en geniet echt van elkaar en de omgeving. Een hele dag luieren in je tiny house en met de houten kano over het water glijden? Prima! Al is de omgeving te mooi om links te laten liggen. Bossen die je doen twifelen of je nog in België bent, glooiende wijngaarden en een stukje architectuur in het midden van de velden. Maak na het diner een vuurtje, geniet van het geluid van kwakende kikkers en staar lekker ingeduffeld naar oneindig veel sterren. Je hoort het al: dit is een perfecte plek om even te onthaasten. Je weekend weg wordt sprookjesachtig mooi, beloofd.

Theforest.be

To-do's in de buurt

- Rijd via kronkelweggetjes naar **Domein Kluisberg** in het dorpje Assent. De familie Vanlaer plantte in 1983 z'n eerste druivelaars op een lapje grond op de hellingen van de Kluisberg, de plaats waar kluizenaars honderden jaren ervoor al wijn verbouwden. Vandaag maken ze heerlijke Belgische wijn.
- Kort wandelen doe je in het **Troostembos**. Heb je meer tijd? Vandaaruit kan je door de velden naar het ridderlijke **Kasteel van Horst** wandelen. Het Walenbos is een stuk groter, daarin kan je eindeloos verloren lopen.
- De **Vlooybergtoeren** of de Zwevende Trap ken je misschien uit de reeks *Callboys*. De uitkijkttrap staat pal in de velden. Vanaf de top kijk je uit over het o zo mooie Hageland.
- Stop op de terugweg in Leuven. Spring er binnen in **M**, het museum ontworpen door Stéphane Beel combineert hedendaagse kunst met oude meesters.

Bossen die je doen twifelen of je nog in België bent, glooiende wijngaarden en een stukje architectuur in het midden van de velden.



Hotel 1898 The Post, luxe in een voormalig postgebouw in Gent

Op de hoek van de Graslei en de Korenmarkt staat een spectaculair hotel. **Hotel 1898 The Post** was vroeger een postkantoor, waar postkoetsen en de eerste paardentrams halt hielden. In 2001 sloot het laatste postloket er de luiken. Achter de neogotische gevel schuilt een elegant interieur in de stijl van de jaren 1900. Hoge, gewelfde plafonds, muren in oldtimergroen, kingsize bedden, marmeren badkamers: gezelligheid en luxe troef dus. Suites als The Carriage hebben zelfs een intiem privéterras met zicht op Gent. De grootste suite, The Loft, bevindt zich onder het dak. Maar liefst 65 m² met schrijftafel, een bibliotheek, een fauteuil om je in een andere tijd te wanen, het is allemaal deel van de magie die rond het oude postgebouw hangt. Cocktailbar The Cobbler ligt in het hotel en is een van de best bewaarde geheimen van Gent. Hij ademt de sfeer van een luxueuze *gentlemen's club*, en je kan er van eigenzinnige creaties van een van de beste bartenders van België proeven. Bestel een tapasshotel en je avond is meteen goed begonnen.

Zannierhotels.com

To-do's in de buurt

- In Gent ga je **koffiedrinken**, punt. Een favoriet: Full Circle Coffee in de wat onbekendere Zuidstationbuurt. WAY aan Dok Noord en Take Five Espresso in de Volderstraat zijn ook de moeite.
- Op een regenachtige dag is het fijn om een museum in te duiken om kunst te kijken. In Gent geen gebrek daaraan! Zo is het **Industriemuseum** zoveel interessanter en moderner dan de naam doet vermoeden, **SMAK** een mooi museum voor actuele kunst, en ook het **Design Museum Gent** is een aanrader.
- Er is een flink aantal bootverhuurbedrijven in Gent, hoewel een **rondvaart** natuurlijk ook altijd nog kan. Zelf huren betekent dat je met een man of vijf het water op kan. Meer info op Booot.be.

Hoge plafonds, kingsize bedden, marmeren badkamers: luxe troef dus.



Zoomers, hotel met droominterieur in Castricum aan Zee

Een hotel volledig ingericht door HKLiving! Voor wie dat Nederlandse interieurmerk niet kent: mooie kleuren, prachtige stoffen, servies, accessoires, kortom: heel fijne spullen voor in huis. Je zal niet worden teleurgesteld: een heerlijk groot bed, zachte kussens, een extra stoel en een terras in de duinen mét zicht op een onvervalste zomerse zonsopgang. Leuk: eigenaresse Carina woont al haar hele leven in Castricum en op de plek van het strandhotel, stond vroeger haar ouderlijk huis en het oude Theepaviljoen. **Zoomers** heeft duinkamers, strandkamers, suites en een appartement. Mocht je je kinderen meenemen, er zijn zelfs familiekamers met tussendeur. Onze tip: ga hier vooral zelf heen voor de rust en ruimte. Inchecken gaat volledig automatisch: er is geen receptie, je krijgt een pincode voor de hotel- en kamerdeur. Alle kamers hebben een keukentje en liggen in de duinen of hebben zicht op zee. Als je het hotel verlaat, sta je binnen een minuut op het strand, beter kan je het niet bedenken.

Strandhotelzoomers.nl

Als je het hotel verlaat, sta je binnen een minuut op het strand. Beter wordt het niet.

To-do's in de buurt

- **Rust!** Dit is een van de weinige oorden aan de Nederlandse kust waar bijna alleen maar strand en duinen zijn. Het dorp Castricum ligt verder in het binnenland, maar hier in Castricum aan Zee vind je geen boulevard of winkels. Wel heel veel toffe strandtenten en een prachtig natuurgebied.
- Zin om te **surfen** of te **suppen**? Of liever een yogalesje met uitzicht op de branding? Je kan privélessen boeken of je aanmelden voor groepslessen. Meer info op Surfschoolcastricum.nl.
- Heerlijk, wandelen in de duinen. Het **Noordhollands Duinreservaat** leent zich daar uitstekend voor, er zijn meerdere wandelroutes uitgezet, korte en lange. Je kan er wandelen, fietsen én paardrijden. Vergeet geen duinkaart te kopen, dat is verplicht en zo help je mee aan het natuurbeheer. Aan de andere kant van de duinen ligt achter wat kleine tulpenvelden nog een leuk gebied, **de Zanderij**. Even van de weg af ligt daar Boscafé Hof van Kijk Uit met een groot terras.



Villa Augustus, adembenemend hotel in het soms wat vergeten Dordrecht

Die tuin. Dat restaurant. Die watertoren. Stilvallen omdat je bij een hotel binnenloopt, dat doen wij met enige regelmaat, maar bij **Villa Augustus** blijven we het doen. Het restaurant met winkel – je bent gewaarschuwd want alles is hier prachtig en het ruikt er zalig naar versgebakken brood – ligt aan de voorzijde in een oud pompgebouw. Achter het pompgebouw ligt het terras aan de groentetuin, met ouderwetse grote kassen. Aan het einde van de tuin staat de voormalige watertoren, met daarin twintig van de in totaal vijfenvestig hotelkamers. Ze kijken uit op het water of de groentetuin, kiezen is zo eenvoudig nog niet. De kamers zijn allemaal anders ingericht, maar de bedden zijn even goed. Twee kamers zijn extra mooi: de Lantarenkamer bovenin en de Geheime Tuinkamer, een kamer met eigen tuintje aan de rand van de boomgaard. Die laatste is ook echt geheim, je zal moeite moeten doen om er foto's van te vinden. Bijzonder is dat er altijd een kunstproject loopt, schrijvers en kunstenaars mogen er slapen in ruil voor een verhaal of kunstwerk.

Villa-augustus.nl

Alles is hier prachtig en het ruikt er zalig naar versgebakken brood.

To-do's in de buurt

- Dordrecht is heerlijk om verloren in te lopen. De stad heeft leuke restaurants en winkels (Bluebirds in the Backyard is geweldig!), mooie musea zoals Het Hof van Nederland en het Dordrechts Museum, plus een prachtige historische binnenstad met jachthavens en veel oude gebouwen. Als je zin hebt om een wandeling te maken, doe dan het **Rondje Dordt**, start bijvoorbeeld op de Nieuwbrug en volg simpelweg de bordjes. Bruggen genoeg, want Dordrecht is een stad gebouwd op drie eilanden.
- De leukste **adressen**? Die deelt local Lotte van Villa Augustus graag: 'Winkels als Kind Zo Blij en Juffrouw Pollewop zijn mooie adressen voor mensen met kinderen, voor prachtig vintage servies kan je naar De Onderneming. Kleding koop ik graag bij Rockin' Items en ook een goed adres, Het Magazijn. Hier vind je een restaurant maar ook de vinylwinkel Velvet Music, interieurzaak mét vintage Make Room en de FotoFilmFabriek voor analoge fotografen.'
- Voor een mooie route door het groen en langs het water stap je op de fiets in het centrum. Er is een knooppuntenroute uitgezet richting de **Biesbosch**, een van de bijzonderste natuurgebieden van Nederland. Je kan er ook een kano of fluisterboot huren.



Omke Jan, slapen in een oude boerderij in Friesland

Zelfs als de regen tegen de ramen klettert, zelfs als er geen enkel zeilbootje in de Ee te bekennen is, zelfs als het echt keihard waait... Zelfs dán is het fantastisch bij Omke Jan. De oude boerderij is een mooi project van Nienke en Jan, de achterneef van naamgever Omke Jan. Toen de boerderij naast hun huis te koop kwam, besloten ze er iets bijzonders mee te doen. Kinderen zouden er voedselonderwijs krijgen en boeren uit de buurt zouden de belangrijkste leveranciers van de keukens worden. Piet Hein Eek werd ingeschakeld: op de begane grond werd een open keuken gerealiseerd, een grote kachel met bankjes ernaast, een enorme houten toog en veel verschillende tafels: grote om met elkaar aan te eten, kleine voor avondjes met z'n tweeën. Er zijn vier gastenkamers en een studio, allemaal vernoemd naar Jans tantes. Wij sliepen in Muoike (tante) Jetske, een intieme kamer onder een schuin dak met een zalig bed, een mooie badkamer en vooral: uitzicht op de sterrenhemel. De kamers zijn bereikbaar via een trap vanuit het restaurant; het oorspronkelijke idee van een boerderij als deze, alles onder één dak, leeft op deze manier nog steeds.

Omkejan.nl

Zelfs als het waait, zelfs als het giet, is het hier heerlijk.

To-do's in de buurt

- Zuidwest-Friesland is heerlijk voor elke waterliefhebber. Je hebt er erg veel **meren** die allemaal met elkaar verbonden zijn. In Woudsend kan je een **bootje huren** en van het ene dorpje naar het andere varen.
- **De Friese Elfsteden** blijven leuk, ook al zal de Tocht der Tochten misschien wel niet vaak meer geschaatst worden. Workum, Hindeloopen, Stavoren, Sloten, IJlst, Sneek en Bolsward, zeven van de elf, liggen in het zuidwesten en wie een keer een dagje stad wil doen, heeft dus keuze genoeg. Zelf vinden we de kleine steden zoals IJlst en Sloten het leukst en Workum heeft het mooie Jopie Huisman Museum, dat je eigenlijk echt een keer bezocht moet hebben.
- Nieuw cultureel erfgoed is er ook. In 2018 was Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa, ter ere daarvan werd de **Elf Fontein Route** in het leven geroepen. In elk van de elf steden staat er eentje.
- De **IJsselmeerkust** is prachtig, met een strand aan het Mirnser Klif bij Oudemirdum. Daarachter ligt het oude **Rijsterbos**, een compleet andere omgeving. Ook kan je prachtig fietsen in de omgeving: er is een zomers rondje vanuit Joure van 50km, je komt onderweg vier pontjes tegen die je naar de overkant brengen.



© TONI DE CONINCK



© TONI DE CONINCK



© WESTTOERBE

B&B Summertime, guesthouse met Scandinavische look in Koksijde

Summertime. And the living is easy. En zo is dat in deze mooie, lichte B&B in Koksijde. Er zijn drie kamers en er is plaats voor tien personen maar je kan ook het geheel als vakantiewoning huren. Als je van een *nordic* stijl houdt, dan ben je zeker fan van de hoge plafonds, de maagdelijk witte muren, het larksparket, de open keuken, en voor de koudere avonden het gezellige haardvuur in de zithoek waaraan je uren kan lezen en bijpraten. Gastvrouw Suze probeert haar liefde voor mooie interieurs aan de gasten door te geven. Ze houdt van jazzmuziek, Scandinavië, van een pure keuken, de natuur en de fauna aan zee. **B&B Summertime** is simpel en puur, licht en warm tegelijk.

Bnbsummertime.com

To-do's in de buurt

- Mooi om te zien, is de eeuwenoude traditie van **garnalenvissers** die te paard de zee in gaan. Je kan het spektakel vanaf het strand bekijken. Het is inmiddels immaterieel werelderfgoed.
- Foodie? Dan is de **Golden Triangle** iets voor jou, een kruispunt met een aantal toprestaurants. Loop of fiets naar de driehoek Strandlaan-Christiaanlaan-Koninklijke Baan en vind er het bekende Carcasse van slager Hendrik Dierendonck of Julia, een vis- en oesterbar. En uiteraard is er Willem Hiele; een must voor iedereen die graag eet.
- In Koksijde kan je de hoogste duin van het land bewonderen. **De Hoge Blekker** is met een hoogte van 33 meter de blikvanger van de westkust. Het is een stuifduin, hij blijft met andere woorden niet op dezelfde plaats en heeft in zijn bestaan al heel wat afstand afgelegd. Eind 2020 wordt hier een 21 meter hoge uitkijktoren geplaatst die een nieuw baken zal worden voor Koksijde.



Weekenden aan het Water - € 22,50 -
Uitgeverij Fjord,
te koop in de
boekhandel of via
Uitgeverijfjord.com.

De adressen in dit artikel komen uit het boek *Weekenden aan het Water*. Om dat boek samen te stellen, gingen enkele Belgische en Nederlandse journalisten slapen op hun favoriete plekken aan zee, meer en rivier in eigen land. Ze beschreven niet alleen die hotels, maar ook wat er allemaal te doen valt. Ideaal voor een dichtbij-vakantie. Let wel: intussen kleuren ook heel wat zones in Nederland rood, maar schrijf die plekken op om er, zodra het virus weer onder controle is, stante pede heen te trekken.